

Hartelijke uitnodiging!

- Wie?** **Alan Ames**, Australië
- Wat?** **Toespraak en getuigenis:**
Mijn genezing door God
Aansluitend: **Gebed om genezing**
- Waar?** **6101 AP Echt (Nederland)**
St. Landricus kerk
(bedevaartskerk van de heilige Edith Stein)
Vrijthof 2-A
- Wanneer?** **Zondag, 6 Mei 2018**
14.30 uur Rozenkrans
15.00 uur H. Mis
16.00 uur Toespraak en gebed



weitere Termine in der Schweiz und in Deutschland unter: www.alanames.org/de

Persoon en charisma:

Alan werd in 1953 in Londen onder armoedige omstandigheden geboren. Al in zijn jeugd kwam hij in een criminele motorbende terecht en leefde een leven vol met geweld en alcohol. Later verhuisde hij met zijn vrouw en twee kinderen naar Australië. Maar ondanks zijn succes in beroep en op het gebied van sport (Alan haalde 4 zwarte gordels in Aikido en zat in het Australische nationale team) was hij niet gelukkig-totdat hij in 1993 een Godservaring had. Na enige aarzeling nam hij Gods liefde aan, verkreeg een genezing van zijn verslavingen, maakte ook innerlijk genezing mee en beleefde ook andere wonderen.

Sinds 1994 is Alan in alle werelddelen onderweg en spreekt over zijn ervaringen. Alan heeft de gave van genezing en andere gaven van de Heilige Geest. Alans bisschop, Timothy Costelloe uit Australië, bewaakt en veroorlooft Alans dienst. In talrijke landen van Europa, Amerika, Azië en Afrika vonden gebedsdagen plaats, waarbij vele mensen uit alle lagen en religies genezing ervoeren.

Getuigenissen:

„Graag informeer ik u erover dat de heer Alan Ames in de diocese Perth een leek van goed aanzien is. Alan heeft de toestemming in het openbaar over zijn bekering en de betekenis van het gebed en de sacramenten te spreken. Hij heeft toestemming om via handoplegging voor de mensen te bidden ...”

Donald G. Sproxton, Bisschop van Perth

„Sinds 2009 had ik steeds sterke pijn in mijn kaak. Dit duurde vaak uren (...) op 17 mei 2013 (...) tijdens het genezingsgebed legde Alan Ames zijn handen (...) ook heel even op mijn kaak. Ik voelde daarna een sterke vreugde in mij. Weken later merkte ik dat ik geen pijn in mijn kaak meer kreeg. Ik dank God voor deze genezing.”

Ilse Schleyer, 97453 Schonungen, Duitsland

Info: Pastoor Rainer Kanke, tel. 0031- 475-481659 of: r.kanke@home.nl

Entree vrij! Iedereen is welkom. De toespraak (Engels) wordt vertaald.

www.alanames.org/de